

*Parabel van de Verloren Zoon* (inv. 00191)

Auteur: Anoniem

Plaats: Mechelen

Periode: 1550-1600

Materiaal: Albast, hout, verf

Afmetingen: 42 x 34,5 x 7,5 cm (incl. lijst)

Herkomst: Aankoop Jean van Caloen

Beschrijving: Het beschadigde albast laat de parabel van de Verloren Zoon zien. Vooraan bidt de Verloren Zoon midden de varkens die hij hoedt. De achtergrond wordt ingenomen door een antiek gebouw, de ouderlijke woning, waarin drie taferelen zich afspelen. Links zijn we getuige van de Verloren Zoon die berouwvol op zijn knieën valt voor zijn oude vader die hem omarmt. Tussen de zuilen de andere zoon die duidelijk reageert op de terugkeer en ontvangst van zijn tot inkeer gekomen broer. Rechts wordt voor het feestmaal een rund geslacht. Het reliëf zit in een zwart geschilderde en geprofileerde lijst, onderaan uitspringend en afgerond.

Tentoonstelling:

Bibliografie:

